

Jaap Rijn Bezaan,



geboren op 18 juli 1920 te Amsterdam, Korte Prinsengracht 38,

was de zoon (enig kind) van Johannes Bezaan (Jo) (geboren op 2 augustus te Uitgeest, overleden 17 september 1952 te Ermelo) en Martina Geertruida Hendrika Broekema (Tine) (geboren 26 juni 1891 te Middelburg, overleden op 15 juli 1982 Ermelo).

Jaap was student mijnbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, inwonend te Oostsingel 13 Delft. Hij was in die tijd vaak thuis in Putten, Postweg 34.

Jaap was verloofd met Gerda Ackermann, de dochter uit het eerste huwelijk van Tonia Sluijter, de zus van kunstschilder Gerard Sluijter. Tonia trouwt na te zijn samengewoond in 1923 later met de tekenaar, schilder en beeldhouwer Henk Henriët, een vriend van Jo Bezaan.

Bij de razzia op Putten (1-2 oktober 1944) werden ook Jaap en Jo Bezaan weggevoerd. Jo Bezaan wordt vrijgelaten in Kamp Amersfoort omdat hij boven de vijftig was. Jaap Bezaan overlijdt op 11 februari 1945, 23 jaar, in Meppen, een Aussenkommando van het concentratiekamp Neuengamme (Kdo. Meppen-Versen, Neuengamme).

Bronnen:

Uit: Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1980 ISBN 90-803020-2-3, K. Rodenburg

blz 139-141:

“De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Het uit (drie personen) bestaande gezin Jo(hannes) Bezaan (de vader van Jaap Rijn) ondergaat de oorlog net als de Puttenaren en de meeste andere Nederlanders veel zorgen over het levensonderhoud, en veel ergernissen over de groeiende vijandelijke onderdrukking. Daarnaast is er een onuitsprekelijk verlangen naar vrijheid! Vooral het laatste oorlogsjaar is voor het gezin zorgelijk; omdat de kunstverkoop nagenoeg stil ligt, terwijl de rust aan de Postweg 34 is verdwenen. Vrienden uit de kunstenaars wereld ‘doen’ op hun hongertochten Putten en Jo Bezaan aan. Er wordt bij de ‘kunstboer’ meegeeten ; er blijven mensen logeren.

Een van de meisjes die op hongertocht in huize Bezaan is Gerda Ackermann, de dochter uit het eerste huwelijk van Tonia Sluijter. Tonia trouwt later met de tekenaar, schilder en beeldhouwer Henk Henriët, een vriend van Jo Bezaan.

Gerda Ackermann (geboren in 1922) is iets jonger dan Jaap Bezaan, die in Delft studeert, maar vaak thuis is. Het stel wordt verliefd en verlooft zich. Gerda woont vanaf de zomer van 1944 bij haar verloofde in Putten. Het heen en weer reizen van Amsterdam naar Putten wordt door de geallieerde beschietingen van de treinen te gevaarlijk.

In 1944 wordt Jo Bezaan enige maanden in het gijzelaarskamp Vught opgesloten. Bij de razzia op Putten (1-2 oktober) worden Jo Bezaan en zijn zoon Jaap weggevoerd. Jo Bezaan wordt vrijgelaten omdat hij boven de vijftig is. Zoon Jaap Bezaan overlijdt in Meppen, een Aussenkommando van het concentratiekamp Neuengamme.

In het boek *Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 oktober 1944 uit ons dorp werden weggevoerd* (Putten, Gelderland, 1948) staat naast de foto van Jaap R. Bezaan: "24 jaar, geboren 8 juli 1920 te Amsterdam, zoon van Johannes Bezaan en Martina G.H. Broekema. Student mijnbouwkunde, Oostsingel 13 Delft. Geen bericht van overlijden".

Op 12 maart 1945 schrijft zijn verloofde Gerda Ackermann vanuit Putten een brief aan haar halfzussen Suze en Henriët: De oorlog staat op het ogenblik wel zo'n beetje op springen hé! Gelukkig!! Nog steeds niks van Jaap gehoord, maar die zal nu wel niet lang meer in Duitsland zitten". (Vrij Nederland, 9 mei 1987, Ursula den Tex).

Arme Gerda! Later zal blijken, dat zij twee doden heeft te betreuren, namelijk haar verloofde Jaap Bezaan én haar stiefvader Henk Henriët, die als gevangene het leven verliest als het schip Cap Arcona, waarop hij met veel andere gevangenen door de Duitsers wordt vervoerd, bij Neustadt in de Lübeckerbocht op 3 mei 1945 door geallieerde vliegers tot zinken wordt gebracht."

Zie ook de Websites:

http://www.oktober44.nl/html/fotopagina_b2.html

http://www.kampamersfoort.nl/besloten/webbeheer/artikelen/200710_henk_henriet.pdf

Voor eventueel contact:

mm.broekema@live.nl